

Et sådant ord er det bogernes bog, bibelen, har bragt fra slægt til slægt og stadig bringer os. Men villighed til at lægge øre til er jo forudsætningen!

Jobs. Bj.

I forbifarten

Når der tales og skrives så meget om vor tids jag, så er jeg da ikke et øjeblik i tvivl om, at den dag, der er begyndt godt, efterlader meget mindre indtryk af jag end den dag, der bare går i gang som en anden trædemølle for en. Kort sagt: den dag, der begynder med et ord præntet i sindet om tryghed og glæde, er som ballast langt op ad dagen i den rigtige retning.

At have ondt af nogen betyder ikke noget større personlig interesse end at udnytte en check. At nære virkelig medfølelse med nogen betyder den personlige omtanke, som krever, at man giver noget af sig selv. Medlidheden er virkelig at føle for et menneske, som er i nød – opleve hans smerte, hans lidelse og bære hans byrde.

Adresse:

Sogneprest Johs. Bjerrum,
Dyssebakken 8, Hellerup, tlf. GE 7108.
Træffes bedst hverdage (undtagen onsdag) kl. 11-12. Tirsdag dog kun kl. 18-19.
Residerende kapellan, mag. art. Max W. Olsen,
Grants Allé 23, Hellerup, tlf. SO 6183.
Træffes bedst hverdage (undtagen fredag) kl. 12-13.
Kordeng Rudolf Hansen,
Ellermosevej 115, Hellerup, tlf. GE 2875.
Træffes hverdage (undtagen torsdag) kl. 9-13. Fredag tillige kl. 18-19.
Organist, dr. phil. Povl Hamburger,
Jægerbakken 7, Gentofte, tlf. OR 5227.

Kirkedjent H. Braune,
Dyssesgårdsvæj 98, Søborg, tlf. SO 6427.

Menighedsrådets formand:

Civilingenier Steen Laier,
Eskeager 12, Søborg, tlf. SO 9051.

Menighedsplejen:

Formand: sognepresten.
Kasserer: Chr. Lundbye, tlf. GE 1331.

Henvendelse om kirkelige handlinger

Dåb: Henvendelse sker til kordegnekontoret og til præsten.

Lysning: Henvendelse sker til kordegnekontoret.

Vielse: Henvendelse sker først til præsten for fastlæggelse af dag og tid, derefter til kordegnekontoret.

Begravelse: Henvendelse sker til præsten angående dag og klokkeslet.



Dyssesgårds-Bladet

NR. 4 · 1968 · 33. ÅRGANG

ALLE HELGENSDAG

Ah ja, det er noget med at sætte sig hen og i tankerne forene sig med dem, der er døde! Altså noget med stemning og dertil svarende salmesang! Uden egentlig forbindelse til den jords virkelighed, som man trods alt skal leve på i det daglige! – Nej, det er Alle Helgen slet ikke!

At et menneskeliv består af en række begivenheder, gode, dårlige, blandet op i hinanden, så man både kan være ked af det, glad og ligegeydig, det er vi alle klar over. Men at et menneskeliv skal ende i et facit, det betyder straks uenighed. Derfor er også nogen af de helt centrale ord hos Jesus gået af mode og blevet værdiløse for mange. Ord som tilgivelse, frelse, nåde!

Nu skal det indrømmes, at den kirkelige forkynELSE ikke helt er fri for ansvar i den sag. Ofte er der jo ført svævende og stemningsfyldt tale frem, netop når det drejede sig om at male evigheden på væggen, så man kunne få indtryk af en gang hokus pokus, langt fjernet fra den børke virkelighed, som hørte hverdagen til.

Hvis man lader sine tanker ved Alle Helgen tage udgangspunkt i følgende verslinier, tager det livsnære i hvert fald ikke flugten.

*Det milde ord, som vi gjorde,
men det, som vi u gjort ved,
der ligger tungt på hjertet
ved kredsl, når sol går ned.*

Man bliver mindet på alt det, som det nu er for sent at møde op med. Alt det, som man ganske bevidst lod være med – og som nu ikke vil ud af tanken og sindet. Lutter fromme ord kan ikke gøre det. Man skimter, at hele modsætningen i tilværelsen ikke kan ophæves ved egne kræfter, men at Jesusnavnet fører i sit kølvand ord, som pån্য fyldes med værdi: tilgivelse, frelse, nåde.

Alle Helgen er ikke stemning. Alle Helgen er den virkelighed, der er udtrykt at Jesus også i disse ord: Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, så de må skue min herlighed, som du har givet mig (Johs. ev. 17, 24).

Vil De være med i en studiekreds?

Der vil blive afholdt to studiekredse i Dyssegårdskirken i de kommende måneder – hver over fire aftener. Den ene har som emne „Hvad er et menneske?“ Den starter torsdag den 14. november kl. 19.30. Datoerne for de følgende tre aftener – en mere i november og to i januar – fastlægges den første mødeften. På de fire aftener vil følgende spørgsmål blive behandlet: Hvad er et menneske? – Hvilket syn på mennesket? – Hvorfor kun et kristent menneskesyn? og Stilles der også krav til et kristent menneske? Som grundlag for hver aftens samtale anvendes lydbånd med opfølg af pastor Helge Lundblad. Interesserede bedes tilmedle sig skriftligt eller på telefon SO 7625 til lederen, civilingenior Erik Brysting, Kiplingsallé 44 A, 2860 Søborg.

Den anden studiekreds vil beskæftige sig med emnet „Andre religioner“. De to første mødeblade er fastlagt til torsdag den 31. oktober og torsdag den 21. november, begge aftener kl. 19.30 og vil beskæftige sig med jødedommen. Den første aften tager sigte på det mere historiske og vil danne baggrund for den anden aften, der vil behandle jødedommen i dag og dens aktuelle situation. Sognepresten vil lede denne studiekreds, og man bedes tilmedle sig skriftligt eller på tlf. GE 7108. (Se adresse resp. træffetid på bagsiden.)

På'en igen!

Der er dage, hvor alting flasker sig, og der er dage, der udvikler sig til rene „Thycho Brahes dage“.

Jeg kan godt engang imellem komme til at tænke på, om man selv kan gøre noget til, at en ny dag begynder godt? For hver dag er jo en ny begyndelse, en ny mulighed – også for at øve en god indsats! Og jeg trivler ikke på, at jeg selv kan gøre noget. Men måske bliver det klarere, hvis det udtrykkes negativt: at jeg selv kan gøre noget til, at den ikke begynder skidt!

Det har nemlig meget at sige, hvilke indtryk jeg vågner op til som de første, og som først af alt finder vej til mit sind og sætter sig fast der, når jeg får

den værste sovn gnedet ud af øjnene. Morgenreceptionen for mange mennesker er jo meget ens. Straks fra morgenstundens fat i den nyankomne avis, eller der lægges øre til radios sidste nyheder. Man fanges af overskrifter, ens øjne glider gennem detaljerede skildringstør løb af dagens mord, det seneste familiedrama, stridigheder og vold folkene imellem, uretfærdigheder mennesker imellem, eller man næsten hypnotiseres af alle de storslæde, billige tilbud, som man slet ikke kan være bekendt, ikke at tage imod, men som alligevel må drøffes op ad dagen – om end med et let irriteret sind, hvis ikke økonomien helt skal slås i stykker. (Det er altid kun de andre, der har råd!) – – – Det er meget (fortsettes side 8)

Dr. Kaj Baagø og Ydre Mission (2)

I sidste nummer af *Dysregård-Bladet* refererede vi en række indtælser specielt om missionsarbejde, som dr. Kaj Baagø – indtil dette år professor ved et universitet i Indien – fremstalte i et interview til „Menighedsrådernes Blad“ (juni 1968). I slutningen af interviewet fremsatte Kaj Baagø sine uforgrindelige meninger om den kristne kirkes stilling i almindelighed i vor tid.

På spørgsmålet: „De ønsker altså en reformation af kirken?“ svarer Kaj Baagø:

– Jeg har opgivet troen på, at kirken kan få lade sig reformere, og derfor har jeg forladt den. Gudstjenestens liturgi, salmerne og prædikenerne siger mig ikke noget mere. Langt det meste er jo tomme ord, som ikke siger noget i dag i vores verden. Jeg har selv været præst og har måttet prædike om sondagen, og jeg forsøgte altid at vælge salmetter, som der dog var nogen mening i, og at få teksten til at sige noget, som var relevant og ikke bare ord. Men der kom et tidspunkt, hvor det forekom mig at være nogle underliggende akrotatiske krumspring, man måtte foretage for at få mening i ord som Gud og himmel, inkarnation og opstandelse, himmelfart og genkomst osv. – Den kristne teologi er jo lige siden 1700-tallet gået ud på, at disse ord ikke skal tales bogstaveligt, men symbolisk. Jeg tror, vi nu er nået det tidspunkt, hvor selv symbolerne er døde. De har ikke længere noegen kraft i sig; de kan ikke længere være „bærende“ af evangeliet. Det gælder også sakramenterne. Næderen er for mig blevet et underligt kunstigt måltid.

– Hvad kan kirken gøre for at fornys? – Ingenting, tror jeg. Den repræsenterer den religiøse udformning af evangeliet, som kaldes kristendom, hvis tid er ved at være forbi. Jeg tænker ikke blot på det institutionelle apparat, men også på det trosmæssige indhold. Salmerne

ne, liturgien, bibelens sprog, trosbekendelsen, teologien binder kirken til visse begreber og handlinger, som man naturligvis kan prøve at give en ny fortolkning, men det løser jo ikke problemet. Selve ordet Gud er blevet et tomt og kraftført løs begreb for de fleste mennesker. Og hverken populær i krypten eller vækkelsesprædikanter i missionshusene kan give dogmenne eller symbolerne deres kraft tilbage. Det ville være rare, hvis de kunne, for i og for sig selv livet jo varer meget nemmere, hvis kirken og det, den står for, gav mening. Men ikke der er en hel del, der som jeg føler det, som om vi sad mellem ruinerne af et hus, der er styrret sammen. Det skete ikke på én gang, men det smuldrede gradvist, og nu har vi kun murbrokkerne. Det er ikke rare, men det har i hvert fald den fordel, at man kan begynde fra grundsten.

– Og De mener dermed?

– At prøve i vores efter-kristne tid at forstå, hvad det egentlig er, Jesus har at sige os. – Men De vil altså ikke vende tilbage til præstegermingen eller til den teologiske undervisning?

– Nej, man bør ikke undervise vordende præster, når man ikke selv tror på kirken.

Kommentarer

I Frederiksberg Kirkes Blad (september 1968) skriver sogneprest, dr. theol. Niels Nøjgaard:

Dr. Baagø taler på et par punkter med en myndighed, som jeg ikke besiddes: han kend der personlig forholdene i Indien, hvad jeg ikke gør, og han har taget en personlig konsekvens af sine tanker, som altvinger respekt. Men naturligvis betyder disse fordele ikke, at det er formålstigt at hæve sin rest imod ham. Jeg erkender, at han omtaler spørgsmål, som ikke er løst, nemlig 1) den kristne missionsberettigelse og – 2) forholdet mellem Jesus og kirken, men i intet af tilfældene er jeg

i stand til at godtgøre dr. Baagos løsning. Hvad 1) angår, så var Jesus jo selv en forkrynder, som fremkalde alvorlige brud i samtidens kulturelle og religiøse forhold, og nutidens kristne missionærer respekterer på en ganske anden måde end forrige århundres de menneskers særegenhed, som de rejser ud til; i vidt omfang kan man sige, at de ikke søger at „omvende“ disse fremmede, men at træde i en ærlig kontakt og samtale med dem uden forhåndsovertro på den vestlige kulturs ubetingede overlegenhed. – Hvad 2) angår, så er jeg ganske vist ikke tilhænger af den katolske opfatelse, hvoretter Jesus og kirken er omrent identiske, men den baagøske opfatelse, hvorefter Jesus ikke ville have nogen kirke, men alene satte en frigørende åndskraft ind, kan jeg heller ikke tiltræde. Jesus levede selv i en kirke: den jødiske, synagogen, som dens trofaste søn og som dens hvæsse kritiker. Jeg tror, at hans forhold til *vor* kirke er nogenlunde det samme. Uden at blive til religion og kirke kan et ærlig budskab næppe forplantes. Hvis *vor* kirkes tid er forbi, kommer der uvirkligt en anden kirke – hvis da Jesu ånd skal leve videre. *Om* så den overlevende kirke *skal* bestå eller forga, det ved hverken dr. Baago eller jeg; han spår det sidste udfra forudsætninger, som jeg vel kender, men som for ham fører til opgivelse, medens de for mig ikke udelukker håbet for den kirke, færdene har overleveret os.

Pastor Axel Jacobsen, Grøndalslund Kirke i Rødvore, skriver i Menighedsrådenes Blad (juli 1968) bl. a.:

– Jeg mener at kunne forstå hans problem, der for øvrigt ikke er af ny dato. For nogle år siden diskuterede man, om kirken var en misforståelse. Altså i forhold til Jesu forkryndelse. Det mener jeg godt, man kan sige. Baagø har ret i, at evangeliet, Jesu forkryndelse, sætter en ærlig kraft i gang til frigørelse af mennesker fra alle religiøse former. Derfor også fra kirken.

En anden sag er det så, at vi vil få svært ved at springe over vores historie. Jesu forkryndelse kender vi nu engang kun i kraft af en kirke. Er den en misforståelse – hvad jeg altså i principippet godt kan være med til – så

går den tilbage langt ind i Ny Testamente. Og vi kan næppe finde tilbage bag „misforståelsen“, f. eks. jødedommen. Og hvad har vi så fået ud af det?

Det er påkommelse verd, at dr. theol. Kaj Baago tager folgene af sin erkendelse. Men den frigørelse fra religiøse fordomme, som han omtaler, og som han vel mener at have oplevet, kan let blive en bitter skuffelse, en mytbundethed, der nu blot er blevet mere uhåbighåbelig. Men derfor også så meget mere risikabel. Det er altid godt at kunne identificere sin modstander. I dette tilfælde altså den menskelige, religiøse ramme. Mon der ikke endnu stikker noget af en pietist i den forhenværende Indien-missionær?

Kaj Baagø har ret i, at Jesus næppe indstiftede *nogen* form for kirke. Han levede jo netop i sin egen tid, jødedommens, og området skiede uden tvil at sætte en ærlig kraft i gang, som kunne frigøre mennesker for trædom under de ydre former. – Men som han øvede denne gerning inden for sine rammer, sådan må gerningen vel stadig øves inden for de aktuelle rammer, f. eks. vores kirke. Den er skabt af mennesker, og den forgår en skønne dag. Derfor skal vi ikke sætte vores lid til den og lade os binde af den. Men Anden kommer ikke ridende til os på skyerne, siger Luther et sted. Den kommer nu engang altid til os gennem håndgribelige midler. Hvordan skulle det kunne være anderledes? Vi er også bliver dog mennesker.

Der kan ikke være nogen mening i at videreføre piætismens fejl ved at fornægt enhver religiøs ramme. En anden sag er så, at indiske kristne muligvis kan trænge til et alvorligt ord med på vejen. Gammel missionspraksis trænger nok også til alvorlig selvbesindelse. Har Jesu forkryndelse bærekraft, kan den vel også gennemhænge hinduismens hylster, når tiden er inde dertil. Baagø har ret i, at det aldrig kan blive vores sag at eksportere Vestens „religion“ til Østen. De har religion nok i forvejen, mere end nok.

Men mente, at man kan klare problemet ved at save den gren over, vi sidder på herhjemme. – ja, det forekommer mig at være ensbetydende med, at vi til vores mange fejltagelser fører en tilsvarende dumhed.

Og sluttelig et ord fra Det Danske Missionsselskab. Generalsekretær Ole Bertelsen udtales:

„Dr. Kaj Baagøs syn på vestlig mission i forhold til Indien kræver både vågen og kritisk opmærksomhed fra alle missionsinteresseredes side. Det Danske Missionsselskab arbejder naturligvis også med disse spørgsmål, og vi håber gennem en nylig nedsat studiekomite at kunne få mere i dybden med dem, end det er muligt i et blad. Personligt føler jeg, at spørgsmålene er for alvorlige til, at DMS som sådan på nuværende tidspunkt kan fremsætte en kommentar i en mere ofte debat.

Gudstjenester i Dyssegårdskirken

Oktobre 1968

Søndag d. 20. Kl. 10 Max W. Olsen
Mandag d. 21. Kl. 19 Max W. Olsen
Søndag d. 27. Kl. 10 Johs. Bjerrum
Mandag d. 28. Kl. 19 Kirkekonzert
(se ndfr.)

November 1968

Søndag d. 3. Kl. 10 (Alle Helgen)
Max W. Olsen
Mandag d. 4. Kl. 19 Johs. Bjerrum
Søndag d. 10. Kl. 9 Johs. Bjerrum
(Familiegudstjeneste, se næste spalte)
Kl. 10 Johs. Bjerrum
Mandag d. 11. Kl. 19 Max W. Olsen
Søndag d. 17. Kl. 10 Max W. Olsen
Mandag d. 18. Kl. 19 Johs. Bjerrum
Salmesangsaften.

KFUM- Spejderne i Dyssegård



Fra årets tropsummerlejr ved Stubbergård so
væld til bæltedæt - men det var også lige
meget!

Møder i kirkens krypt

Menighedsmeder

Tirsdag d. 5. november kl. 20. „Fra Kirkens Korshærs arbejdsmark“: Chefen for Kirkens Korshærs arbejdsmark, pastor Ole Jensen. — fortjener et stort og godt arrangement ikke også en god tilslutning? *Johs. Bj.*

Familiegudstjeneste

Sædledes står der anført ved søndag d. 10. november kl. 9. — Der tenkes afholdt en gudstjeneste på $\frac{1}{2}$ time, beregnet for forældre og mindre børn. Vores søndagskole har ikke kunnet skaffe leder og derfor er de mindreårige blevet forsømt. Hvis der er tilslutning til den form for „udvidet søndagskole“, vil der blive fortsat med regelmæssige mellemrum.
Vel mødt med børnene!

☆
Salmesangsaften

Mandag d. 18. november kl. 19. Sang skaber glæde. Glæden bliver endnu større, når man kan syng med. Derfor vil vi indenfor 1 time in dove nogle salmer, der ikke helt er „dagligdags“.

Søndag d. 24. Kl. 10 Max W. Olsen
Mandag d. 25. Kl. 19 Max W. Olsen
December 1968

Søndag d. 1. Kl. 10 (Advent)
Johs. Bjerrum
Mandag d. 2. Kl. 19 Johs. Bjerrum
☆

Kirkekonzert

Mandag d. 28. oktober kl. 19. — Det er lykkedes Dyssegårdskirkens organist, dr. phil. P. Hamburger at få stablet et godt og afvekslende program på benene. Operasangerinde fru Ilse Arnholz. De musikstuderendes kor - også betegnet „Muko“, under ledelse af cand. mag. Erling Krog - omkring 30 sangere, samt kirkens orga-

nistvær, Kai Ole Bøggild, medvirkker. — Koncerterne begynder kl. 19 og vil være ca. 1 time. Adgangen er gratis. — Vi vil glæde os til, at også De vil være med til at gøre tilslutningen god. For ærlig tal: fortjener et stort og godt arrangement ikke også en god tilslutning? *Johs. Bj.*

☆

Familiegudstjeneste

Sædledes står der anført ved søndag d. 10. november kl. 9. — Der tenkes afholdt en gudstjeneste på $\frac{1}{2}$ time, beregnet for forældre og mindre børn. Vores søndagskole har ikke kunnet skaffe leder og derfor er de mindreårige blevet forsømt. Hvis der er tilslutning til den form for „udvidet søndagskole“, vil der blive fortsat med regelmæssige mellemrum.
Vel mødt med børnene!

☆
Salmesangsaften

Mandag d. 18. november kl. 19. Sang skaber glæde. Glæden bliver endnu større, når man kan syng med. Derfor vil vi in dove nogle salmer, der ikke helt er „dagligdags“.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.15.
Tirsdag d. 12. november kl. 19.15–21.30.
Absent hus.

Tirsdag d. 26. november kl. 19.15.
Bibelkredsen mødes kl. 20:
13. november hos Sandborg Olsen,
Frænvej 11. (Ap. G. 16. kap.).
13. november hos firk. Olsen,
Blegdamsvæj 78. (Ap. G. 16. kap.).
20. november hos fru Harslund,
Sønderdalen 6, 2. (Kvindekreds).

Det er det, vi skal høre om. Alle er velkommen.

Tirsdag d. 3. december kl. 20. „Sogn og samfund“: Landssekretær i Kirkefonden, pastor G. Hermansen.
Hele vort samfund er under udvikling. Hvordan vil sognet placere sig i den sammenhæng? Hvordan vil kirvens situation være - og mange andre nærgående spørgsmål vil blive stillet under debat!

☆
Møder for ældre

Tirsdag d. 19. november kl. 14.
Tirsdag d. 10. december kl. 14.
☆
Møder for unge

Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.15.
Tirsdag d. 12. november kl. 19.15–21.30.
Absent hus.

Tirsdag d. 26. november kl. 19.15.
Bibelkredsen mødes kl. 20:
13. november hos Sandborg Olsen,
Frænvej 11. (Ap. G. 16. kap.).
13. november hos firk. Olsen,
Blegdamsvæj 78. (Ap. G. 16. kap.).
20. november hos fru Harslund,
Sønderdalen 6, 2. (Kvindekreds).