

Jeg husker fra min barndom, at sammenkogte retter var udtryk for besparelse eller for nogen rester, som man skulle have brugt. Festmad var det ikke regnet for, selv om det smagte godt. Gæster inviterede man slet ikke på den slags. Nej, for dem serverede man kun den slags, der ikke kunne efterlade tvivl om, hvad man fik sat for sig.

Men tiden skifter, vanerne med og vi elsker da i dag at rede meget forskelligt sammen og nærmest holde gætteleg med vores gæster om, hvad de egentlig får serveret. Hyggeligt og dejligt.

Men det er nu ikke alt i tilværelsen, der tåler lige godt at blive rodet sammen. Her tænker jeg ganske bestemt på religiøse og religionssystemer af mange slags. Det sker desværre, så det hele ligner en pærevælling. Vi kalder det at orientere sig. Det ville også være godt, hvis det bare ikke resulterede i, som det gør for mange mennesker, at de slet ikke kan finde sig selv i det alt sammen. Det kristne afsvækkes. Man ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor man er kristen!

I synet på gudstjenesten mærkes det tydeligt, idet man udtrykker, at gudstjenesten er et tilbud, som man enten kan bruge eller lade være med at bruge. En service.

Gudstjenesten er meget mere end en service. Den er samling om det ord, der er evighedens bryden ind i tiden. Det ord, der ned en underlig stædghed i sig påstår, at Gud ved Jesu liv, død og opstandelse har ladet livet og kærligheden sejre. Til trods for, at synd, død og djævel har ganske fine resultater i vort menneskeliv og vor verden. Sejren er i den sidste ende Guds.

Gudstjenesten vil vække i os håbet, ved at føre os ind under dette stædige ord. For det er alene i håbet, både vi og verden har vores fremtid, vores frelse.

At det i vores sammenkogte meningers tid kan se ud, som om vi er vor egen lykkes smed, gælder i hvert fald ikke i den forstand, at vi skal tilvejebringe vores frelse. Så bedrager vi os selv. For ligegyldigt, hvor meget vi ville anstrenge os, så er det stadig sådan: Frelsen skal vindes. Morten Pontoppidan bruger et billede: Landmanden formår ikke at frembringe sin høst. Men det står alligevel til ham enten at vinde den ved at bjerge den eller tage den ved forsømmelighed. Der er en ganske god portion frimodighed at hente i Paulusordet: I håbet er vi frelst. (Rom. 8:24).

Saligheden, tvivi til trods,
gør indlysende for os,
som ved Ånd os trøste,
føle dybt, at uden dig
tomt er alt på jorderig,
avnér kun at høste.
(Salmebogen nr. 263, vers 3).

Johs. Bjerrum.

Det stædige ord

Jeg husker fra min barndom, at sammenkogte retter var udtryk for besparelse eller for nogen rester, som man skulle have brugt. Festmad var det ikke regnet for, selv om det smagte godt. Gæster inviterede man slet ikke på den slags. Nej, for dem serverede man kun den slags, der ikke kunne efterlade tvivl om, hvad man fik sat for sig.

Men tiden skifter, vanerne med og vi elsker da i dag at rede meget forskelligt sammen og nærmest holde gætteleg med vores gæster om, hvad de egentlig får serveret. Hyggeligt og dejligt.

Men det er nu ikke alt i tilværelsen, der tåler lige godt at blive rodet sammen. Her tænker jeg ganske bestemt på religiøse og religionssystemer af mange slags. Det sker desværre, så det hele ligner en pærevælling. Vi kalder det at orientere sig. Det ville også være godt, hvis det bare ikke resulterede i, som det gør for mange mennesker, at de slet ikke kan finde sig selv i det alt sammen. Det kristne afsvækkes. Man ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor man er kristen!

I synet på gudstjenesten mærkes det tydeligt, idet man udtrykker, at gudstjenesten er et tilbud, som man enten kan bruge eller lade være med at bruge. En service.

Gudstjenesten er meget mere end en service. Den er samling om det ord, der er evighedens bryden ind i tiden. Det ord, der ned en underlig stædghed i sig påstår, at Gud ved Jesu liv, død og opstandelse har ladet livet og kærligheden sejre. Til trods for, at synd, død og djævel har ganske fine resultater i vort menneskeliv og vor verden. Sejren er i den sidste ende Guds.

Gudstjenesten vil vække i os håbet, ved at føre os ind under dette stædige ord. For det er alene i håbet, både vi og verden har vores fremtid, vores frelse.

At det i vores sammenkogte meningers tid kan se ud, som om vi er vor egen lykkes smed, gælder i hvert fald ikke i den forstand, at vi skal tilvejebringe vores frelse. Så bedrager vi os selv. For ligegyldigt, hvor meget vi ville anstrenge os, så er det stadig sådan: Frelsen skal vindes. Morten Pontoppidan bruger et billede: Landmanden formår ikke at frembringe sin høst. Men det står alligevel til ham enten at vinde den ved at bjerge den eller tage den ved forsømmelighed. Der er en ganske god portion frimodighed at hente i Paulusordet: I håbet er vi frelst. (Rom. 8:24).

Saligheden, tvivi til trods,
gør indlysende for os,
som ved Ånd os trøste,
føle dybt, at uden dig
tomt er alt på jorderig,
avnér kun at høste.
(Salmebogen nr. 263, vers 3).

Johs. Bjerrum.

GUDSTJENESTER

Søndag 20. oktober 19. s. e. trin.	Kl. 9 børne- og fam. Juul Nicolaisen	Kl. 10 Juul Nicolaisen
Søndag 27. oktober 20. s. e. trin.	Kl. 10 Johs. Bjerrum	Kl. 16 Juul Nicolaisen
Søndag 3. november Alle helgen	Kl. 9 børne- og fam. Johs. Bjerrum	Kl. 10 professor Thestrup Pedersen
Søndag 10. november 22. s. e. trin.	Kl. 10 Juul Nicolaisen	Kl. 11.30 forsegsgtj. Johs. Bjerrum
Søndag 17. november 23. s. e. trin.	Kl. 9 børne- og fam. Juul Nicolaisen	Kl. 10 Johs. Bjerrum
Søndag 24. november 24. s. e. trin.	Kl. 10 Juul Nicolaisen	Kl. 16 Juul Nicolaisen

FORSØGSGUDSTJENESTE

afholdes den første og tredje søndag i hver måned kl. 9. Den 20. oktober synges: 679: Dybt hælder året i sin gang. 11: Nu takker alle Gud. Den 3. november synges: Solen stiger, mørket viger. Blomsten og barnet. (Begge står i en lille sangbog fra Gjellerups forlag: Syng af glæde. — Teksten får De udleveret ved indgangen, duplikeret). 588: Jesus kom dog nær til mig. Den 17. november synges: 682: Den mørke nat forgangen er. 142: Øjne, I var lykkelige.

FORSØGSUDSTJENESTERNE

kaldet på både unge, herunder konfirmander, forældre og lærling, der godt kan lide den lidt mere smidige og knapt så bundne gudstjeneste ind imellem. Tidspunktet skulle også i år passe de fleste: kl. 11.30—12.15 Foreløbig 10. november og 8. december.

SOGNEKALENDER

FOR ALLE

Mandag 21. oktober kl. 19.30: Komsammen omkr. orglet.
Mandag 28. oktober kl. 19.30: Rektor Bülow-Hansen lægger i en indledning op til en samtale om den forpligtelse, der hører med i dåbsbefalingen: idet I lærer dem . . ! I dag synes løsenet at være: orientering. Er det at lære dem? Er det skolens ansvar og opgave? Er det Kirkens eget ansvar, denne undervisning?

Tirsdag 5. november kl. 19.30: Studiekredsen mødes i kirkenstavnærelse. Under ledelse af Lisbet Juul Nicolaisen vil vi arbejde med væsentlige nyttestamentlige emner udfra synspunktet: den kristne påsketro.

Mandag 11. november kl. 19.30: Kirkekonzert. Medvirkende er soprangen Susanne Graae (Den kongelige Opera), fløjtenisten Hans Gammeltoft-Hansen og organist Steen Lindholm. Der opføres værker af Buxtehude, Bach og Niels W. Gade. — Programbillet: 3,- kr.

FOR UNGE

Tirsdag 22. oktober kl. 19.30: Ungdomsmøde i Kirkens mødesal.

Onsdag 30. oktober kl. 19.30: Veteranklubben arbejder med bibelimime. — Margrethevej 29 A, Hellerup. (Nærmere oplysning HE 1047).

Tirsdag 26. november kl. 19.30: Ungdomsmøde i Kirkens mødesal.

Tirsdag 12. november kl. 14: Sammenkomst i Kirkens mødesal.

FORÆLDRE

Tirsdag 12. november kl. 14: Sammenkomst i Kirkens mødesal.

SPEJDER

KFUM-spejderne. — Henvendelse Steen Laier, GE. 9118.
KFUK-spejderne. — Henvendelse Inge Brysting, SØ 7625.
Blåmejser og spirer. — Møde hver mandag kl. 15.

KIRKEBLADET

koster som alt andet penge. En stor del af udgiften dækkes af menighedsrådet. Men det slår ikke til. Vi ville gerne, om der kunne blive råd til udsendelse af 6 numre på et år! Det vil dog i meget høj grad afhænge af, hvordan De modtager det girokort, der er med dette nummer. Girokontonummer 3 04 68 26, Dyssegårdskirkens menighedsblad, Ellemosevej 115, 2900 Hellerup. Bladets følgende numre regnes udsendt til advent, den 27. januar 1975, den 17. marts og den 12. maj. — Hvor langt når vi? Ja, det vil de indkomne beløb fortælle, men hvis blot hver 10. læser sender 20 kr., kan planen holdes.

N.B. Sidste år kostede hvert nummer ca. 3000 kr. inkl. udsendelse.
Venlig hilsen redaktionen.

KIRKELIGE HANDLINGER

Dåb. — Henvendelse sker til kirkekontoret og præsten. Vielse. — Henvendelse sker først til præsten for at fastlægge dag og klokkeslet, derefter kirkekontoret. Begravelse. — Henvendelse sker til præsten angående dag og tid.

VEJVISER OG TRÆFFETIDER

Sognepræst Johs. Bjerrum, Dyssekakken 8, 2900 Hellerup. Træffes bedst hverdag (undtagen onsdag) 11-12. Tirsdag kun 18-19. GE 7108. Res. Kap. Lisbet Juul Nicolaisen, Margrethevej 29 A, 2900 Hellerup. HE 1047. Træffes bedst i kirken hverdag (undtagen fredag) 12-13. Tirsdag kun 18-19. Tf. i kirken, GE 419. Dyssegårdskirkens kontor, kordregn Rudolf Hansen, Ellemosevej 115, 2900 Hellerup. Alle hverdage (undtagen torsdag) 9-13 fredag tillige 18-19. GE 2875. Kirketjener Helge Nørgaard, Fuglegårdsvænget 69, 2820 Gentofte, GE 3740 y. Træffes som regel i kirken mellem 8 og 12. GE 419 (undtagen fredag). Organist Steen Lindholm, Marediget 8, 2920 Charlottenlund. OR 10 916.