

## Til eftertanke...

Følgende - som stammer fra bogen »Papalagi«, d.v.s. »den fremmede« - er én af de taler, syd havshøvdingen Tuiaivii fra Tiavea skrev til sit folk efter et besøg i Europa for længe siden:

Man kan kende en papalagi på, at han vil bиде os ind, at vi er fattige og usle, og at vi har behov for megen hjælp og medidenhed, fordi vi ikke har nogen ting. Lad mig fortælle jer, kære brødre på de mange øer, hvad en »ting« er for noget. En kokosnød er en ting, en fluekost, et lændekläde, en musling, en fingerring, en spiseskål, en hovedbeklædning, alt dette er ting. Der findes imidlertid to slags ting. Der er ting, som den store ånd skaber, uden vi kan se det, og som ikke koster os mennesker besvær og arbejde, såsom kokosnødder, muslinger, bananer - og så er der de ting, som papalagien selv gør med sine hænder ved arbejdet under stort besvær, mennesketingene, såsom fingerringen, spiseeskålen eller flukosten. Allien tænker på de ting, han selv skaber med hænderne, og som vi mangler. For tingene fra den store ånd tænker han aldrig på. Jamen hvem er da rigere og har flere af den store ånds ting end vi har? Prøv at lade blikket strejfe omkring, helt derud, hvor jordkanten bærer den store blå hvælvning. Overalt er der fuldt af store ting: Urskoven med sine vilde duer, kolibrier og papegojer, lagnunen med sine søpølser, muslinger, lansuster og andre vanddyr, stranden med sit lyse ansigt og sandets bløde pels, det store vand, der kan rase som en kriger og smile som en taopou og den sjove blå hvælvning, der forandrer sig hvert øjeblik, og som bærer blomster, der bringer

os gyldent og sølvfarvet lys. -Hvorfor skal vi være tåbelige og lave flere ting ved siden af den store ånds ophøjede ting? Vi kan alligevel aldrig gøre ham det efter, fordi vores ånd er alt for lille og for svag over for den store ånds magt, og vores hånd er svag sammenlignet med hans mægtige, store hånd. Alt hvad vi kan udrette er kun ringe og er ikke værd at tale om. Vi kan forlænge vores arm med en kølle, vi kan forstørre vores hule hånd med en tanoa, men endnu har ingen samoanere og heller ingen papalagier nogensinde formået at eftergøre en palme eller et kavatress stamme. Jo mere europæisk man er, jo flere ting har man brug for, og således er papalagiens hænder aldrig i hvile, men laver ting hele tiden. Derfor er de hvides ansigter tit så trætte og triste, og derfor er det også de færreste, der nogensinde kommer til at se den store ånds ting, eller til at lege på landsbypladsen, til at digte glade sange eller danse i sollyset om søndagen og til at glæde deres lemmere, sådan som det er bestemt for os alle. De skal lave ting hele tiden, og tingenne hænger sig på dem og kravler på dem som små sandmyrer. Med koldt hjerte begår de alle slags forbrydelser for at opnå tingene. Papalagierne bekriger hinanden, ikke for ærens skyld eller for at prøve deres virkelige kræfter, men bare for tingenes skyld.

(Fra »På grænsen af en ny dag -brudstykker til en liturgi«. - Kirkernes U-landsoplysning/1987).

## K E D E L I G ?

Nogle unge mennesker blev sat til at udtales sig om gudstjenesten: den var kedelig (ingenlunde som på illustrationen s.2.)

*E*r den det, gudstjenesten? Eller er det nogen unge mennesker altid siger, og som man forventer de skal sige? Eller nogle unge mennesker? Jeg har også været ung engang - og *kedelig*? Næh... Er vores salmer *kedelige* - kan man virkelig hævde det? Er det *kedelig* at lytte til et andet menneske, der prøver at forstå det allerhøjeste til os? Har vi nogensinde oplevet en *kedelig* barne-dåb? Er Herrens nadver *kedelig*? Mon den der har mistet en, han eller hun holdt meget af, finder ordet om liv og genoprettelse *kedelig*? Er det *kedelig* at høre at der er håb også for mig? At jeg kan gå hjem som et frit menneske? Er al den inspiration til menneskelighed og godhed som ligger i det kristne ord *kedelig*? Eller er det snarere *mig* der er *kedelig*? i mit profittag og min tryghedsmarkomani, min egoisme og lukkethed overfor

andre, min kolossale mangel på ånd? Og ligger kirken der så ikke som noget helt andet - midt i vor store kollektive ked-sommelighed?

Forresten, en gudstjeneste skal vel ikke være morsom? det var et mærkeligt krav at stille. At den så ofte er *megen* morsom - foruden hvad denellers er - er sandt nok. Men gudstjenesten skal vel ikke konkurrere med den umådeligt kedelige, larmende tomme underholdningssektor på diverse TV-kanaler? eller retfærdiggøre sig selv gennem morsomme joviale tiltag og alle de dér små fjolesange om hvor rar Vorherre er, og hvor søde alle vi andre? Skal den?

Men jo, jeg *var* til en rigtig kedelig gudstjeneste forleden. Hvor vi for jeg ved ikke hvilken gang hørte om økologi og grøn fridit. Og prædikanten spildte vor kostbare tid her på jorden med at genfortælle Balders død. - Dét var både kedsmæltigt og bedrøveligt!

Ellers er det noget rigtigt børnesnak at gudstjenesten er *kedelig*!

Lisbet Foss

# Dysse gårds kirken

Søndag d. 15. oktober 21. s. ef. trin.	Kl. 9 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 10.30 Lisbet Foss
Søndag d. 22. oktober 22. s. ef. trin.	Kl. 9 Lisbet Foss	Kl. 10.30 Lisbet Foss
Søndag d. 29. oktober 23. s. ef. trin.	Kl. 9 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 10.30 Lisbet Foss
Søndag d. 5. november Alle helgens dag	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Søndag d. 12. november 25. s. ef. trin.	Kl. 10.30 Lisbet Foss	Kl. 14 Missionsgudstjeneste Vagn Frikke-Schmidt
Søndag d. 19. november 26. s. ef. trin.	Kl. 10.30 Lisbet Foss	Kl. 16 Lisbet Foss
Torsdag d. 23. november	Kl. 19.30 Hverdagsgudstjenest Prædikant: Ib Makwarth. Liturg: Vagn Frikke-Schmidt	
Søndag d. 26. november 27. s. ef. trin.	Kl. 10.30 Lisbet Foss	Kl. 14 Vagn Frikke-Schmidt



Også vi har en kirkebil! Og en kirkebil kører gratis!  
Ring til kordægnen senest lørdag kl. 12 (31 65 10 95).

Søndagskole og søndagsklub hver sondag kl. 10.30 (undtagen når der er familiegudstjeneste). Vi mødes i kirken og er med til gudstjenesten indtil predikeren, hvorefter vi fortsætter i krypten.

GRATIS TILBUD: Som noget nyt tilbyder vi at hente og bringe børnene. Ring til Ester Laursen 31 56 19 46 efter kl. 16.

LEIF KAYSENS 70-ÅRS KONCERT  
Dyssegårdskirken fejrer komponisten Leif Kayser med en koncert onsdag d. 11. oktober kl. 20.  
Leif Kayser sidder selv ved orglet og fremfører en buket af sine værker, og Koncertforeningens Kor synge motetter af Kayser under ledelse af Steen Lindholm. - Endelig medvirker fløjtenisten Hans Gammeltoft-Hansen i værket Caleidoscopio for fløjte og orgel.  
Entré kr. 30.

TOVE HYLDGAARD og TONNY LANDY mandag d. 6. november kl. 20.  
Første halvdel af koncerten foregår i kirken - på programmet står kirkemusik. Anden halvdel foregår i kirkens krypt - på programmet står oprette og opera.  
Entré kr. 30.

MINI-ORGELKONCERT søndag d. 19. november kl. ca. 11.45.  
Mendelssohns Orgelsonate i A-dur fremføres af Steen Lindholm.



Søndag d. 15. oktober 21. s. ef. trin.	Kl. 9 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 10.30 Lisbet Foss
Søndag d. 22. oktober 22. s. ef. trin.	Kl. 9 Lisbet Foss	Kl. 10.30 Lisbet Foss
Søndag d. 29. oktober 23. s. ef. trin.	Kl. 9 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 10.30 Lisbet Foss
Søndag d. 5. november Alle helgens dag	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Søndag d. 12. november 25. s. ef. trin.	Kl. 10.30 Lisbet Foss	Kl. 14 Missionsgudstjeneste Vagn Frikke-Schmidt
Søndag d. 19. november 26. s. ef. trin.	Kl. 10.30 Lisbet Foss	Kl. 16 Lisbet Foss
Torsdag d. 23. november	Kl. 19.30 Hverdagsgudstjenest Prædikant: Ib Makwarth. Liturg: Vagn Frikke-Schmidt	
Søndag d. 26. november 27. s. ef. trin.	Kl. 10.30 Lisbet Foss	Kl. 14 Vagn Frikke-Schmidt

EFTERMIDDAGSMØDE tirsdag d. 10. oktober kl. 14. Lisbet Foss præsenterer B. S. Ingemann.  
MØDE FOR KONFIRMANDFORÆLDRE onsdag d. 25. oktober kl. 19.30. Der gives information om hvad konfirmation er og om undervisningsforløbet. Endvidere skal den forestående konfirmand-veninde planlægges.

Vagn Frikke-Schmidt.

KIRKEHØJSKOLE torsdag d. 26. oktober kl. 19.30. Sessionen starter med et højaktuelt foredrag med titlen »Kristendom og kultur i de Baltiske Sovjetiske Republikker, Estland, Letland og med særlig vægt på Litauen«. Foredraget holdes af Kristine Heltberg, som er professor på Slavisk Institut ved Københavns Universitet.

MENIGHEDSRÅDSMØDE tirsdag d. 31. oktober.

BIBELKREDSEN onsdag d. 1. november.

DYSSEFÉ er en musikcafé som startes i Dyssegårdskirkens krypt. Det er en kreds af unge som den første fredag i hver måned inviterer forskellige musikgrupper til at syngе og spille. I pauserne får publikum lejlighed til at fremføre egne tekster og kompositioner. Der vil blive taget entré til dækning af nogle af udgifterne, og der vil være mulighed for køb af kaffe m.v. Nærmere program vil forelægges i begyndelsen af oktober. Første DYSSEFÉ vil blive afholdt fredag d. 3. november kl. 21.24.

KIRKEFROST: søndag d. 5. november.

MISSIONSEFTERMIDDAG søndag d. 12. november kl. 14. Efter gudstjenesten vil der i krypten blive serveret en kop kaffe. Derefter vil stud. teol. Klaus Buch fortælle og vise lysbilleder om sin moder, lægemissionær Hanne Buchs arbejde blandt handicappede børn i Tanzania.

EFTERMIDDAGSMØDE tirsdag d. 14. november kl. 14. »Modgang gör stærkt« er titlen på et foredrag om, hvordan det føles at blive senblind, ved Susanne Castenskiold-Benzon.

ISRAELSAFTEN torsdag d. 16. november kl. 19.30.

HVERDAGSGUDSTJENESTE/KIRKEHØJSKOLE torsdag d. 23. november kl. 19.30. Prædikant, filminstruktør Ib Makwarth og Vagn Frikke-Schmidt er liturg. Efter kaffepause i krypten vil Ib Makwarth fortælle om og vise filmen »Vestens unge - Religionsmode på verdens tag«.

ADVENTSMARKED søndag 26. november kl. ca. 11.45-14.00. Kom og prov »Hjertetraet«. Der er gevinst hver gang. Der kan købes adventsdekorationer m.m. Tag madpakke med - eller køb håndmadder, kaffe, te m.m. Overskuddet går til Dansk Santalmision.

Spejderne, Søndagskolen og Søndagsklubben

SPEJDERE

KFUK-spejdere (de grønne pigespejdere): Lisbeth Adrian - 31 35 32 58.  
KFUM-spejdere: Bjørn Jessen 31 65 08 68.  
Det danske Spejderkorps (de blå pigespejdere): Inger Mensen - 31 42 87 78.

Katten tanker dybt over følgende:  
Den unge præst til den ældre teologiske professor: »Jeg ville ønske alle mennesker!«

Sogneprest Vagn Frikke-Schmidt (kbf), Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Træffes daglig (undtagen mandag) 12-13, desuden tirsdag 18-19. Telf. 31 65 71 08.

Sogneprest, cand. theol. Lisbet Foss, Kronprinsessegade 46 CIII, 1306 København. K. Telf. 33 13 70 82. Træffes i kirken (tidi. dåbsværelse) man., ons., tors., lør. 12-13, samt tir. 18-19 (ikke fredag). Telf. 31 65 04 19.

Dyssegårdskirkens kontor. Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Daglig (undtagen mandag) 9-13. Desuden tirsdag 17-19. Telf. 31 65 10 95. Kordægn Peter Nielsen. Kirketjenier Helle Nielsen, Korsørgade 331th, 2100 København Ø. Træffes i kirken mellem 8 og 12 (undt. mandag). Telf. 31 65 04 19.

Organist Steen Lindholm, Maredgade 8, 2910 Charlottenlund. Telf. 31 64 39 16.

Menighedsrådets formand, logistikchef Per Sangill-Nielsen, Brønlunds Allé 51, 2900 Hellerup. Telf. 31 67 40 22.